

Editie januari 2022

In deze nieuwsbrief:

- Van de voorzitter
- Aangeboden
- Dagboek van een beginnend moestuinier
- Activiteiten

Van de voorzitter

Beste Tuinders,

Als eerste wens ik al onze leden, donateurs en Ereleden een bijzonder goed en gezond 2022 toe.

Het was fijn geweest jullie tijdens de Nieuwjaarsreceptie persoonlijk de beste wensen over te brengen maar Corona bracht weer roet in het eten. Laten we hopen dat het de betere kant op gaat zodat wij ook weer wat leuke dingen kunnen doen.



Ook wil ik alle nieuwe leden welkom heten en wens jullie veel plezier met het tuinieren. Diverse gesprekken met leden hebben bij mij leuke ideeën opgeleverd. Daarbij denk ik aan lezingen over bemesting, cursus snoeien van fruitbomen en struiken. Bestrijden van ziektes op de tuin. Bepaalde manieren van tuinieren. Ik denk ook na over een cursus reanimeren voor onze leden. Ideeën te over dus.

Kortom, we gaan ons inzetten voor een mooi verenigingsjaar met eindelijk wat leuke activiteiten.

Ondertussen kunnen we genieten van kleine verrassingen. Zo kreeg ik deze bezoeker bij me langs in mijn blokhut.



Met tuindersgroet,
Jurrie Noordijk.

Aangeboden

Gratis af te halen.

Een aantal weckflessen in diverse maten, zonder klemmen en ringen.

Heb je interesse? Stuur een mailtje naar Bernard.Sleijster@chello.nl

Dagboek van een beginnend moestuinier

Deel 9. Buren

Wat eraan voorafging:

Sinds kort ben ik huurder van een moestuin op het tuincomplex van de EAV. Vol goede moed ben ik zonder enige moestuin ervaring en kennis begonnen met het ontginnen van dit met onkruid overwoekerd stuk land.



Open en bloot ligt mijn tuin midden in het moestuincomplex van de EAV. Ik heb dan ook vrij zicht op wat er allemaal gebeurt in al die moestuinen. Dat is handig want zo kan ik de kunst van het tuinieren afkijken van ervaren moestuinders. Moestuinders vormen een nijver volk. Overal zijn ze bezig, spittend, schoffelend, sommigen onkruid wiedend voorovergebogen met hun achterste in de lucht, anderen kruipend over de grond of balancerend op een ladder terwijl ze het dak van hun tuinhuis renoveren.

Schuin achter mij staat een tuinder een zaaibed aan te harken. Met rustige, soepele bijna elegante bewegingen trekt ie zijn hark heen en weer. Als ik na een poosje weer eens op kijk staat hij nog steeds in hetzelfde zaaibed te harken. Waarom zo lang? Staat ie te mediteren?

Over de graspaden die mijn tuin begrenzen is het een komen en gaan van tuinders. Lopend, soms achter een kruiwagen, op de fiets, elektrische fiets of scooter. Bijna allemaal vervoeren ze iets. Dozen met plantjes, planken, latten, palen, tegels, er wordt van alles en nog wat van en naar de tuinen vervoerd. Loopt daar nou een man met een kruiwagen met daarin een kachel!? Wat gaat ie daar nou mee doen? Sommigen zeulen met een geheimzinnige plastic vuilniszak. Wat zou daar inzitten? Vragen, vragen, vragen. Ik begin geleidelijk aan gezichten te herkennen. Dat gezicht hoort bij die tuin, dat hoofd met sigaar tuiniert iets verderop, die dame heeft een tuin waar vooral bloemen worden gekweekt.

“Goed bezig” hoor ik plotseling achter me.

In de tuin naast me staan een stevige jonge man met een pak shag in zijn borstzak. Hij grijnst:

“dat is zwaar werk, he” Ik leun op mijn schep en knik. Achter de man verschijnt een vrouw.

Sanne en Niels blijken ervaren moestuinders en overspoelen me met adviezen. Sanne vertelt me dat ik geluk heb met mijn tuin. “Dit is het leukste deel, allemaal gezellige mensen” en ze wijst in de rondte. Niels trekt een plant uit de grond en gooit die op mijn zojuist omgespitte bed.

“Zet die maar in de grond. Kun je lekkere thee mee maken”. De eerste aanplant in mijn tuin! Een half jaar later kom ik de nazaten van dat stekkie van Niels overal tegen.

Wordt vervolgd

Activiteiten

Momenteel staan er geen activiteiten gepland.

Een actueel overzicht van de activiteiten staat op onze website: [Agenda EAV](#)



Website