

Editie januari 2021

In deze nieuwsbrief:

- Van de voorzitter
- Nieuw e-mail adres
- Nieuws van de tuincommissie
- Dankwoord
- Website update afgerond
- Ingezonden: Chiel Bruin
- Activiteiten

Van de voorzitter

Beste tuinders,

Allereerst wil ik eenieder nog een gezond en goed tuinjaar toewensen.

Op het moment dat ik dit schrijf hoor ik dat de Lock down nog eens met drie weken is verlengd. We zullen het moeten volhouden want gezondheid gaat voor. Het brengt wel met zich mee dat wij, als bestuur, alleen digitaal kunnen vergaderen. Ook de jaarlijkse ledenvergadering zal op een andere wijze georganiseerd worden. Peter, onze webmaster, zal zich over dit probleem buigen. U krijgt van ons nog een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering met alle stukken die daarbij horen. In deze uitnodiging zullen wij u dan ook informeren over hoe wij dit gaan aanpakken.

Maar laten wij niet bij de pakken neer zitten en ons voorbereiden op het nieuwe tuinjaar. En wist u dat onze vereniging op 13 januari precies 45 jaar bestond! Hoe de vereniging is ontstaan kunt u lezen in het stukje dat ons erelid Chiel Bruin heeft ingezonden. Een jubileumfeestje was best op zijn plaats geweest maar is nu helaas niet mogelijk. Ik heb er thuis op geproost.

Dit jaar zal ook ons huurcontract met de Gemeente Apeldoorn verlengd moeten worden. Daarvoor is al een aanvraag bij de gemeente ingediend.

De bestellijst voor de zaden is ingeleverd en ik kan niet wachten om te beginnen. Maar geduld is een schone zaak. Regelmatig wordt mij wel eens gevraagd wanneer kan ik wat zaaïen of planten?

Nu zijn er ook wel leuke zaaikalenders maar door een tuinvriend werd ik gewezen op een prachtige zaaïagenda voor de moestuin. Deze is samengesteld door Diana Stek-van der Wagt en Laura Beijin-van der hout. U kent haar vast wel van de site "Diana's mooie moestuin".

In deze zaaïagenda zijn de zaaïgegevens van meer dan 200 honderd soorten groenten, fruit, kruiden en moestuinbloemen opgenomen en gerangschikt. Hierbij een link naar de zaaïagenda. www.mooiemoestuin.nl



Met vriendelijke tuingroet,
Jurrie Noordijk.

Let op: nieuw e-mail adres

De nieuwsbrief komt met ingang van februari niet meer van het secretariaat maar van: nieuwsbrief@volkstuijnders-apeldoorn.nl

Dus mocht de nieuwsbrief volgende maand niet in het postvak IN zitten, controleer dan eerst de SPAM map. En plaats het nieuwe mail adres in de lijst met veilige afzenders.

Nieuws van de Tuincommissie

De vereniging neemt allerlei maatregelen om de paden op het terrein van de EAV goed te houden. Zo wordt er in het moestuinseizoen regelmatig gesnoeid, er wordt onderhoud gedaan en wordt het gras wekelijks gemaaid.

Momenteel is het erg nat op de tuinen, me name het deel ten sten van het verenigingsgebouw. Dit is reden voor het bestuur om in de **maanden januari en februari geen** voertuigen toe te laten op de paden. Aanvragen bij de tuincommissie of bij Jan Vos voor toegang tot de tuinen met een auto met/of zonder aanhanger worden in de genoemde maanden niet gehonoreerd.

Vervoer van zware spullen moet allemaal via een van de twee parkeerplaatsen of u moet wachten en een aanvraag indienen vanaf de maand maart.

Een uitzondering op deze maatregel kan worden gemaakt in de situatie dat de paden hard bevoren zijn.

Voor de nieuwe leden de volgende informatie van de tuincommissie:

Een van de werkzaamheden van de tuincommissie is het coördineren van onderhoudswerkzaamheden op het terrein.

Er is een snoeiploeg met mensen die gecertificeerd zijn om het grote onderhoud doen. En er zijn wekelijks op zaterdagochtend werkploegen voor de leden die taken doen onder leiding van de tuincommissie.

Deelnemen aan de werkploeg is een verplichting die u als lid van de vereniging bent aangegaan.

U krijgt van de secretaris van de tuincommissie, *zodra er zicht is op versoepeling van de Corona maatregelen*, een persoonlijk bericht per email met een uitnodiging voor afhankelijk van uw leeftijd een of twee zaterdagochtenden van 9.00-12.00 uur. Als de genoemde datum/data u niet schikt, dan meldt u dit per omgaande aan het secretariaat van de tuincommissie, tuincommissie-eav@hotmail.com

De tuincommissie zal dan in overleg een nieuwe datum met u inplannen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de tuincommissie via het genoemde emailadres.

Joke Bosman | Tuincommissie

Dankwoord

Wij willen u bedanken voor uw hartelijk medeleven na het overlijden van onze lieve vrouw en moeder

Hendrika Neeltje Modderkolk-Stellaart
Riek

De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne en mooie woorden en uw belangstelling bij het afscheid hebben ons erg goed gedaan en veel steun gegeven.

Hartelijk dank daarvoor.

Aart
Patrick en Kayleigh
Jeffrey

Apeldoorn, januari 2021.

Website update afgerond

In december is de website verplaatst naar een nieuwe provider en is de website weer helemaal opnieuw gebouwd. Dit was nodig omdat de vorige site flink verouderd was en niet alle onderdelen meer goed werkten.

Met deze update zijn o.a. de agenda en het reactieformulier verbeterd. Ook heeft de nieuwe site een iets andere lay-out gekregen en is alle informatie weer geactualiseerd.

Onze website is te vinden op:
www.volkstuinders-apeldoorn.nl

Heb je suggesties of mis je informatie? Laat het ons weten via webmaster@volkstuijnders-apeldoorn.nl of via het reactie formulier op de site.

Peter Hagen | webmaster

Ingezonden

Ik, Chiel Bruin, ben begonnen met tuinieren in Lieren samen met mijn vriend Roel Bolt. We hadden een klein tuintje zonder voorzieningen zoals een onderkomen of opbergruimte voor gereedschap. Water moesten we meenemen van huis in een jerrycan. Maar we hadden er plezier in.

Toen werden de eerste palen in de grond geslagen van wat nu de Maten heet. Aansluitend heeft zich een initiatiefgroep ontplooid en dat was het begin van de oprichting van de Eerste Apeldoornse Volkstuinvereniging. Dit jaar 45 jaar geleden op 13 januari. Onder voorzitterschap van Chiel v.d. Merwe is een bestuur gevormd met Henk Tijink, nu overleden, en tijdelijk secretaris mevrouw Akum. Dat was in het jaar 1976.

De bestuursvergaderingen vonden thuis plaats en op een avond werd ik gebeld of ik de secretaris wilde worden. Ik, een techneut zonder ervaring, maar het is gelukt en ik heb het ruim dertig jaar met veel plezier volgehouden. Mede hierdoor zijn Chiel v/d Merwe en ik ereleden geworden.

Maar we hadden nog steeds geen volkstuin. Pas in 1979 kregen we een stuk onontgonnen grond aan de Landdrostlaan toegewezen. Toen zijn we begonnen met ontginnen en indelen van tuintjes en singels en het nummeren van de percelen. Ik koos in 1981 tuin 113; op dezelfde plaats waar ik nu zit. Nu zou ik een andere plaats uitzoeken, maar ik ben tevreden waar ik al jaren tuinier.

We hadden toen ook genoeg leden waaronder Anton v/d Wal als een van de eersten om een tuin uit te beogen. Mijn tuin was tot andere om de tuinen uit te beogen; toen kende ik ook alle leden. Ik begon met mijn tuin in te richten, niet alleen groenten maar ook bloemen want daar geniet ik altijd van.

Mijn onderkomen was een grote kist waar ik een deurtje in maakte zodat ik kon schuilen tegen de regen en mijn gereedschap kon opbergen. Mijn vrouw Corry ging ook wel eens mee maar dan om te kijken en te genieten. De kennis van tuinieren bouw je zelf op, ook met behulp van boeken en bladen. Het is trouwens ieder jaar anders, het is nooit hetzelfde. Het ene jaar mislukt dit en het andere jaar mislukt dat en van elkaar leer je ook.



Als burens ga je met elkaar om en help je wat nodig en wissel je wat plantjes uit als je te veel hebt. Mijn stokbonen(cobra) en pronkers(snijbonen) doen het ieder jaar goed en de vriezer zit altijd vol en de familie en de burens eten wel mee. Een aanrader is wel om de twee, drie jaar eens verse mest te gebruiken i.p.v.de koemestkorrels, dat merk je meteen aan de goeie oogst van aardappelen en uien.

In begin 1980 kregen we een houten school in Uddel die we zelf moesten slopen. En daarvan hebben we onder leiding van

Jan Andela (helaas overleden) een mooi gebouw neergezet. In 1985 werd het verenigingsgebouw officieel geopend. Het was wel nodig want voor de ledenvergadering en andere activiteiten moesten we altijd iets huren. Vooral op zaterdagmorgen is het altijd een gezellig samenzijn in het clubhuis.

Ik ga nog met veel plezier elke dag als het tenminste redelijk weer is, geen regen en niet al te koud op de fiets naar de tuin. Het wordt me echter een beetje te zwaar maar gelukkig krijg ik hulp van Marius. Ik wil zo lang mogelijk doorgaan. Ik word dit jaar 'aggetagetig', dus de jaren gaan tellen.

Chiel Bruin



Dank je wel voor het delen Chiel! Erg leuk om een stukje geschiedenis van de vereniging te lezen!

Wil jij ook je verhaal of iets anders over de tuin delen, mail ons: redactie@volkstuijnders-apeldoorn.nl

En mocht je wel je verhaal kwijt willen maar het lastig vinden om zelf iets te schrijven? Laat het ons weten, we helpen je er graag bij.

Activiteiten

Komende activiteiten op de vereniging:

20 februari 10:00 - 12:00 Clubhuis: Afhalen zadenbestelling

Een actueel overzicht van de activiteiten staat op onze website: [Agenda EAV](#)



Website